

Weekbrief



Gereformeerde kerk Haarlem-West – Pelgrimkerk (www.pelgrimkerk.nl)

Week 05 4 februari 2024

Opname kerkdiensten

Onze kerkdiensten worden opgenomen en rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.

Kerkdienst deze week

Zondag 4 februari 10.00 uur

Voorganger: Ds. S. Zijlstra
Organist: Jacob Wakker
Gastvrouw: Carla Strijbis
Kindernevendienst: Adriana en Ronald
Crèche: Elise
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Kerkdienst volgende week

Zondag 11 februari 10.00 uur

Voorganger: Ds. P. Dekker
Organist: Theo Griekspoor
Gastvrouw: Harmke van Leeuwen
Kindernevendienst: Er is geen kindernevendienst
Crèche: en er is geen crèche
Collecten: 1. Eredienst 2. Kerk

Voorbeden

Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? Voor aanvang van de dienst kunt u eventuele voorbeden in de consistorie doorgeven aan de predikant of dienstdoende ouderling. Doordeweeks kunt u voorbede-verzoeken doorgeven aan uw sectie-ouderling.

Spreekuur predikant

Iedere woensdagochtend, gelijktijdig met het wekelijkse inloopcafé. Van ± 10.30 – 11.45 uur kunt u mij in de kerk treffen voor vragen en gesprek. Daarnaast ben ik thuis telefonisch (bij voorkeur op doordeweekse dagen van 09.00-10.00 uur, nr. 5473635) en per email bereikbaar: siccozijlstra@pelgrimkerk.nl
Ds. Sicco Zijlstra

Rekeningnummers kerk

IBAN- nummers: Kerk: NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v. penningmeester Geref. Kerk Haarlem-West
Diaconie: NL74 INGB 0003 1356 68
Zending: NL76 INGB 0005 9450 43
Evangelisatie: NL57 INGB 0000 2532 31
Ziekenzorg: NL18 INGB 0002 3047 07

Orde van dienst

Zingen voor de dienst: Ps. 136 : 1, 3, 8, 12 en 13
Welkom en mededelingen
Zingen aanvangslied: Lied 287 : 1 en 2 (gemeente gaat staan)
Moment van stilte
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 213 : 5 en 3 (= gebed om vergeving en vernieuwing) (hierna gaat gemeente zitten)

Leefregels: Leviticus 19:1-4, 9-18, 33-34 en 37 (NBV21)

Zingen: Opwekking lied 126 (2x)

(hierna begint de kindernevendienst)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Marcus 1:39-45 (NBV21)

We kijken en luisteren naar: Opwekking. Lied 502

Vervolg schriftlezing: Marcus 2:1-12 (NBV21)

Zingen: Lied 534

Verkondiging: “Jezus demonstreert zijn koningschap”

Zingen: Hemelhoog lied 386

Dankzegging en voorbeden

Mededelingen

Collecte: 1) Diaconie, 2) Kerk [bij de uitgang of via Givt-app]

Zingen slotlied: Lied 871 (hierbij gaat gemeente staan)

Zegen

Mailadres pastoraat@pelgrimkerk.nl

Via dit mailadres kunt u zaken, die van belang zijn voor het pastorale bezoekwerk doorgeven. Zoals bv lief en leed, verzoek om een bezoek of iets wat volgens u aandacht nodig heeft. Het pastorale kernteam pakt dit dan op.

Stiltemeditatie

Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen? Iedere werkdag biedt Stadsklooster Haarlem op verschillende locaties in de stad een moment om een half uur stil te zijn, ook iedere dinsdagmorgen in de Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom!

Onder uw aandacht

Voor deze rubriek kunt u telefonisch contact met mij opnemen (nr. 023-7510309) of u kunt een mailtje zenden naar weekbrief@pelgrimkerk.nl

Alle jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne dag, en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Huwelijksjubileum

Op 14 februari zijn dhr H.A. Seppenwoolde en mevr. T.J.A. Seppenwoolde- Waasdorp 30 jaar getrouwd

De zieken

Ook zij blijven onder onze aandacht, en wij wensen hen van harte beterschap en Gods onmisbare bijstand. Allen hartelijk gegroet van ons allen. Tiny de Vos

Acties Diaconie:

Inzameling voor Voedselbank van het Open Huis

Denkt u nog aan onze actie voor de Voedselbank? De krat staat in de hal. Ook kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie onder vermelding van het doel waarvoor u geeft. Rekeningnummer: NL74INGB0003135668

Erwtensoep of Groentensoepmaaltijd

De diaconie gaat vrijdag 9 februari 2024 een gezellige erwtensoep-maaltijd organiseren. Niet iedereen houdt van erwtensoep, dus we hebben ook beperkt een pannetje groentensoep. U kunt zich op geven via de inschrijflijst op het prikbord. De kosten zijn € 5,00 per persoon. Als u gehaald moet worden schrijf dat dan s.v.p. op de lijst bij uw opgave.

Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld. Na de dienst kunt u een of meer kaarten ophalen bij de tafel in de hal. Daar krijgt u ook verdere uitleg. U kunt de kaarten meteen schrijven (bij de koffie) of ze mee naar huis nemen en uiterlijk volgende week zondagochtend weer inleveren. Doet u mee?

Namens de diaconie, Wilma en Esther Jochem,

Bijbelkring donderdag 8 februari 20.00 uur.

Vooraf praten we even bij over de afgelopen weken. Deze avond is "Gods liefde" het gespreksthem. In de gelijkenis van De verloren zoon wordt duidelijk hoever de liefde van de vader gaat. Het is onvoorwaardelijke liefde. Wil je een keer meepraten kan dat altijd. Info: Beata Hartendorf 06-22095472.

Vrijwilligersavond.

Namens het College Van Kerkrentmeesters nodig ik alle vrijwilligers uit voor een 'aangeklede borrel' op vrijdag 23 februari. Je wordt verwacht om 17.30 uur.

De inschrijflijst hangt zo als gebruikelijk op het prikbord in de hal. Namens het CVK, Albert Roffel.

In vertrouwen

De eerstvolgende bijeenkomst van gespreksgroep 'In vertrouwen' zal zijn op do. 8 febr. a.s., van 14.00-16.00 u. in de Ida Felderhofzaal. Gespreksonderwerp is dit keer: de zegen van schuldbelijdenis. Dit n.a.v. Psalm 32. Ds. Sicco Zijlstra

Onderzoek 'Kerk door de ogen van de gast'; wie helpt mee?

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is besloten dat we als Pelgrimkerk meewerken aan het onderzoek 'Kerk door de ogen van de gast'. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ds. René van Loon, PKN-predikant in Rotterdam, o.a. bekend als auteur van het in 2020 verschenen boek 'Lente in de kerk'. Hij wil de uitkomsten van dit onderzoek publiceren in een boek, dat in 2025 zal verschijnen. Het verzoek aan gemeenten die meewerken aan het onderzoek is om aan minimaal vijf mensen die niet betrokken zijn bij kerk of christelijk geloof te vragen om een zondagse samenkomst mee te maken en daarover een uitgebreide vragenlijst in te vullen (liefst digitaal, maar desgewenst kan men ook een papieren vragenlijst invullen). De ingevulde vragenlijsten verschaffen inzicht in de ervaringen van niet-gelovige gasten die een kerkelijke samenkomst bezoeken. Zijn die positief of negatief? Ervaren ze iets van Gods aanwezigheid, of ervaren ze alleen maar vervreemding? Daarbij is niet alleen de totale uitkomst van het onderzoek boeiend en relevant, maar kan het ook voor onze lokale gemeente waardevol zijn om vijf ingevulde formulieren terug te krijgen. Deze feedback levert ongetwijfeld informatie op waarmee we ons voordeel kunnen doen. Ook kunnen de ontmoetingen met gasten leiden tot waardevolle gesprekken. **N.B.:** de **periode** waarin gasten een kerkdienst kunnen bijwonen en een formulier kunnen inleveren, loopt **tot 25 maart a.s.** Als u/jij mee wilt helpen en iemand kent aan wie je kunt/durft te vragen om in de komende weken één van onze kerkdiensten te bezoeken en vóór 25 maart a.s. hierover een vragenlijst in te vullen, zou ik u/je willen vragen dit aan ondergetekende te melden. Ik mail je dan een uitgebreide informatiebrief die je kunt geven/doorsturen aan de persoon die je op het oog hebt. In deze informatiebrief wordt precies uitgelegd wat de bedoeling van het onderzoek is en hoe met de verkregen informatie zal worden omgegaan. Ook bevat deze brief een link naar de digitale vragenlijst. Mocht betrokkene aangeven liever een papieren versie van de vragenlijst in te vullen, dan kan ik die ook aanreiken. Alvast bedankt voor uw/je medewerking!

Ds. Sicco Zijlstra (tel. 023-5473635 / email siccozijlstra@pelgrimkerk.nl)

De crèche

Op zondag 18 februari is er nog iemand nodig om op de kinderen in de crèche te passen! Fijn als je je naam invult op de lijst in de hal. Vriendelijke groet, Rita

Inloopcafé

Elke woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur bent u voor een kop koffie welkom in de Ida Felderhofzaal. De diaconie biedt u een luisterend oor en gratis koffie.

Libië

Libië is een zeer instabiel land en in sommige regio's is er nauwelijks sprake van een rechtsstaat. Bid om stabiliteit en orde in Libië en om een ommekeer in het geweld en de misdaden die tegen Libische christenen wordt gepleegd. Er is veel geweld tegen christenen, en er zijn opmerkelijk veel christenen opgepakt, zowel buitenlanders als Libische bekeerlingen. Dit maakt christenen kwetsbaar en eenzaam. Bid dat God Zijn aanwezigheid in hun leven laat zien en vraag Hem of Hij andere christenen op hun pad wil brengen.

Kopij weekbrief Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar weekbrief@pelgrimkerk.nl.

Week 05 4 februari 2024