

Weekbrief



Gereformeerde kerk Haarlem-West – Pelgrimkerk (www.pelgrimkerk.nl)

Week 48 1 december 2024

Opname kerkdiensten

Onze kerkdiensten worden opgenomen en rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.

Kerkdienst deze week

Zondag 1 december 2024 10.00 uur 1^e Advent

Voorganger: Ds. S. Zijlstra
Organist: Peter van Dongen
Gastvrouw: Wilma Jochem / Gré Woort
Kindernevendienst Er is geen Kindernevendienst
Crèche en geen crèche
Collecten 1. Eredienst 2. Kerk

Kerkdienst volgende week

Zondag 8 december 2024 10.00 uur 2^e Advent

Voorganger: Ds. S. Zijlstra
Organist: Aart Jan Huizing
Gastvrouw: Carla Levens
Kindernevendienst Adriana / Ronald
Crèche Monique
Collecten 1. Diaconie 2. Kerk

Spreekuur predikant

Iedere woensdagochtend, gelijktijdig met het wekelijkse inloopcafé. Van ± 10.30 – 11.45 uur kunt u mij in de kerk treffen voor vragen en gesprek. Daarnaast ben ik thuis telefonisch (bij voorkeur op doordeweekse dagen van 09.00-10.00 uur, nr. 5473635) en per email bereikbaar: siccozijlstra@pelgrimkerk.nl Ds. Sicco Zijlstra

Voorbeden

Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? Voor aanvang van de dienst kunt u eventuele voorbeden in de consistorie doorgeven aan de predikant of dienstdoend ouderling. Doordeweeks kunt u voorbedeverzoeken doorgeven aan uw sectie-ouderling.

Stiltemeditatie

Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen? Iedere werkdag biedt Stadsklooster Haarlem op verschillende locaties in de stad een moment om een half uur stil te zijn, ook iedere dinsdagmorgen in de Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom!

Komt u ook naar het inloopcafé?

Open van 10.30 -12.00 uur! Elke woensdagochtend is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee en een praatje. Kom eens langs om te ervaren hoe gezellig dit kan zijn. De gastvrouw/gastheer staat voor u klaar

Orde van dienst

Zingen voor de dienst: Lied 442
Welkom en aansteken 1e adventskaars (door ouderling)
Aansteken adventskaars

1. Advent is een tijd waarin wij op zoek gaan naar de weg die leidt tot God.

Zingen aanvangslied: Ps. 25 : 1 (gemeente staat)
Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Ps. 25 : 2 (hierna gaat gemeente zitten)
Apostolische vermaning/leefregel: Romeinen 13:8-14 (NBV21)

Zingen: Ps. 25 : 10

Gebed om de opening van het woord

Schriftlezing O.T.: Jesaja 11:1-10 en 12:1-3 (NBV21)

Zingen: Lied 466 : 3

Schriftlezing N.T.: Johannes 7:37-39 en Openbaring 22:12-13, 16-17 (NBV21)

Zingen: Ps. 36 : 3

Verkondiging: “De telg van Isaï ontsluit de levensbron”

Zingen: Lied 653 : 1, 3, 4 en 7

Dankgebed en voorbeden

Collecten : 1) Eredienst 2) Kerk 3) Onderhoud gebouwen [→ bij de uitgang of via Givt-app]

Zingen slotlied: Ps. 42 : 1 + Ev. Liedbundel 8/Hemelhoog 16 (hierbij staat gemeente)

Zegen

Onder uw aandacht

Voor deze rubriek kunt u Anneke vd Ende bellen 023-5246389 of mailen naar weekbrief@pelgrimkerk.nl

Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd, een heel fijne dag, en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar.

De zieken

Voor Zr Hilly Fokkema gaat a.s. maandag de behandeling- bestraling en chemo - starten. Laten we haar en alle andere zieken en eenzamen gedenken in onze gebeden

Rekeningnummers Pelgrimkerk

IBAN- nummers: Kerk: NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v. penningmeester Geref. Kerk Haarlem-West

Diaconie: NL74 INGB 0003 1356 68

Zending: NL76 INGB 0005 9450 43

Evangelisatie: NL57 INGB 0000 2532 31

Ziekenzorg: NL18 INGB 0002 3047 07

Kerstkaarten:

Iedere zondag staan wij in de hal of in de zaal om kerstkaarten te verkopen voor het goede doel, de opbrengst van 2024 gaat naar de zending. Ook blijven wij andere wenskaarten verkopen.

Hartelijke groet, Harmke, Corrie en Jeanne Marie.

Mailadres pastoraat@pelgrimkerk.nl

Via dit mailadres kunt u zaken, die van belang zijn voor het pastorale bezoekwerk doorgeven. Zoals bv lief en leed, verzoek om een bezoek of iets wat volgens u aandacht nodig heeft. Het pastorale kernteam pakt dit dan op.

Bericht voorgenomen huwelijk Bram en Jorijn

Op woensdag 18 december 2024 willen wij, Bram Schouten van der Velden en Jorijn Vuyk, elkaar het ja-woord geven en Gods zegen vragen over ons huwelijk. Dit zal plaatsvinden in de Pelgrimkerk te Haarlem om 16.00 uur. U bent van harte uitgenodigd voor deze dienst.

In vertrouwen

Op do. 5 dec. komt gespreksgroep 'In vertrouwen' weer bijeen, van 14.00-16.00 u. in de Ida Felderhofzaal. Gespreksthema: 'Nu daagt het in het oosten', mede n.a.v. Johannes 1:1-18.

Ds. Sicco Zijlstra.

Oproep:

Na afloop van de Kerst Sing-in op 24 december mogen de kinderen (uit de buurt) een bijbels boekje kiezen om mee naar huis te nemen. Wie heeft er nog leuke bijbelse kinderboeken in de kast staan om te doneren voor dit goede doel? Alvast bedankt! Groeten van Rita Honders

Acties Diaconie

Voedselbank van het Open Huis

De voedselbank van Het Open Huis willen wij graag onder uw aandacht brengen. Het hele jaar staat er een krat in de hal van onze kerk, waarin wij verschillende producten verzamelen, zoals: Toiletartikelen (zeep, doucheschuim, shampoo, maandverband, tandpasta en tandenborstels), blikjes vis, olijfolie, zakjes saus in droge vorm voor bijvoorbeeld nasi en macaroni, wasmiddelen en wat u maar kunt bedenken. Wanneer de kerk open is, zoals zondags en tijdens het inloopcafé kunt u artikelen meebrengen. **Let op: Géén verse producten of producten die beperkt houdbaar zijn.**

Kerstactie diaconie

De komende vier weken is er een kerstkraam in de hal waar u hebbedingetjes kunt kopen waarvan de opbrengst is voor twee doelen. Zondag ontvangt u informatie via een aparte folder.

Kerstdiner voor diegenen, die zich rond Kerst een beetje alleen voelen.

Op Tweede Kerstdag 2024 vanaf 17:00 uur wordt in de Pelgrimkerk het Kerstdiner verzorgd door Ylva Gietelink-Heule met muzikale begeleiding door Sarita Kooijman en een Kerstverhaal door Jaak Kooijman. Een

intekenlijst hangt op het mededelingenbord. Het is bedoeld voor diegenen, die zich rond Kerst een beetje alleen voelen. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk dinsdag 17 december. Bijdrage is € 25,- per persoon, contant te voldoen aan Anneke van der Ende.

Open Doors - Bangladesh

Volgens de grondwet is er in Bangladesh vrijheid van godsdienst. De realiteit is helaas heel anders. Bid je mee dat God de harten van moslims in dit land verzacht, zodat ze de rechten van christenen om hun geloof te belijden begrijpen en respecteren. Als gevolg van de machtswisseling is de situatie in het land onrustig. Hierdoor neemt het geweld tegen minderheden toe. Christenen, met name degenen met een moslimachtergrond, zijn daarbij een extra kwetsbare groepen. Bid alstublieft voor hen.

Kopij weekbrief

Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar weekbrief@pelgrimkerk.nl.

Week 48, 1 december 2024.