

Weekbrief



Gereformeerde kerk Haarlem-West – Pelgrimkerk (www.pelgrimkerk.nl)

Week 37 15 september 2024

Opname kerkdiensten

Onze kerkdiensten worden opgenomen en rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.

Kerkdienst deze week

Zondag 15 september 2024 10.00 uur

Voorganger: Dhr. J.M. Prins
Organist: Jeroen Kiel
Gastvrouw: Hanny Plantinga / Gré Woort
Kindernevendienst: Paula
Crèche: Nog niet bekend
Collecten: 1. Eredienst 2. Kerk

Kerkdienst volgende week

Zondag 22 september 2024 10.00 uur

Voorganger: Dhr. H. Luttik
Organist: Rob van Dijk
Gastvrouw: Harmke van Leeuwen
Kindernevendienst: Er is geen Kindernevendienst
Crèche: en geen crèche
Collecten: 1. Zending 2. Kerk

Voorbeden

Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? Voor aanvang van de dienst kunt u eventuele voorbeden in de consistorie doorgeven aan de predikant of dienstdoende ouderling. Doordeweeks kunt u voorbedeverzoeken doorgeven aan uw sectie-ouderling.

Spreekuur predikant

Iedere woensdagochtend, gelijktijdig met het wekelijkse inloopcafé. Van ± 10.30 – 11.45 uur kunt u mij in de kerk treffen voor vragen en gesprek. Daarnaast ben ik thuis telefonisch (bij voorkeur op doordeweekse dagen van 09.00-10.00 uur, nr. 5473635) en per email bereikbaar: siccozijlstra@pelgrimkerk.nl Ds. Sicco Zijlstra

Stiltemeditatie

Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen? Iedere werkdag biedt Stads klooster Haarlem op verschillende locaties in de stad een moment om een half uur stil te zijn, ook iedere dinsdagmorgen in de Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom!

Inloopcafé

Elke woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur bent u voor een kop koffie welkom in de Ida Felderhofzaal. De diaconie biedt u een luisterend oor en gratis koffie

Orde van dienst

Zingen: Psalm 8: 1 & 3
Welkom door ouderling van dienst
Aanvangslied: Hemelhoog 654: 1

I Begroeting
Woord voor de week
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 654: 2 & 3

II Verootmoediging
Drempelgebed
Zingen: Lied 995
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 113: 1 & 2

III Dienst van het Woord
Gebed om de heilige Geest.
Kinderen naar de kindernevendienst
Luisteren en zingen: "Namen van God"
Inleiding op de bijbellezing
Bijbellezing: Genesis 22: 1-18
Luisteren: "Jehovah Jireh"
Preek: God doet Zijn naam eer aan
Zingen: Hemelhoog 460

IV Dienst van dank en lofprijzing
Gebed met dank, voorbeden
Aankondiging collecte en overige mededelingen
Collecten : 1) Eredienst, 2) Kerk 3) Onderhoud gebouwen [→ bij de uitgang of via Givt-app]

V Heenzending
Slotlied: Opwekking 602
Zegen (met gezongen amen)

Rekeningnummers Pelgrimkerk

IBAN- nummers: Kerk: NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v. penningmeester Geref. Kerk Haarlem-West
Diaconie: NL74 INGB 0003 1356 68
Zending: NL76 INGB 0005 9450 43
Evangelisatie: NL57 INGB 0000 2532 31
Ziekenzorg: NL18 INGB 0002 3047 07

De crèche

Er hangt weer een nieuwe intekenlijst in de hal. Fijn als het crèche rooster snel ingevuld wordt. Kerk zijn, ook voor de allerkleinsten, doen we sàmen!
Groeten van Rita

Onder uw aandacht

Voor deze rubriek kunt u Anneke vd Ende bellen 023-5246389 of mailen naar weekbrief@pelgrimkerk.nl
Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd, een heel fijne dag, en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar.

De zieken e.d.

Wij willen onze zieken en bejaarden niet vergeten.
We wensen hen allen Gods bijstand toe. En laten wij hen niet vergeten in onze gebeden. Allen een hartelijke groet.
Anneke van der Ende

Mailadres pastoraat@pelgrimkerk.nl

Via dit mailadres kunt u zaken, die van belang zijn voor het pastorale bezoekwerk doorgeven. Zoals bv lief en leed, verzoek om een bezoek of iets wat volgens u aandacht nodig heeft. Het pastorale kernteam pakt dit dan op.

Gespreksgroep 'In vertrouwen' start weer!

De eerste bijeenkomst van senioren-gespreksgroep 'In vertrouwen' in het nieuwe seizoen zal plaatsvinden op do. 19 sept. a.s., weer van 14.00-16.00 u. in de Ida Felderhofzaal. Uiteraard zijn nieuwe deelnemers van harte welkom! Mede omdat het komende week Vredesweek is, gaan we a.s. donderdag in gesprek over 'Leven in vrede', n.a.v. Filippenzen 4:4-9. Ook zullen we de data vaststellen waarop we de komende maanden bijeen komen en nadenken over gespreksonderwerpen.
Ds. Sicco Zijlstra

Bijbelkring 19 sept. 2024

Centraal in de verkondiging van Jezus Christus is de oproep om tot bekering en geloof te komen. Nicodemus had hier nog wat vragen over en gaat in de nacht met Jezus in gesprek. Het is voor hem en voor ons moeilijk te begrijpen hoe je uit Gods geest opnieuw geboren kunt worden. We bespreken de overige vragen uit hoofdstuk 1 en de preek van de schrijver aan het einde van het boekje. We beginnen om 20.00 uur in de Pelgrimkerk. Meer info via Beata Hartendorf: 06-22095472.

ROUW

Vaak een onderbelicht thema. We krijgen er allemaal een keer mee te maken in ons leven. Hoe gaan we daar nu mee om? Het verliezen van een dierbare is enorm pijnlijk, maar ook in andere situaties gaan we door rouw heen, bij het verliezen van een baan, je gezondheid of een lang gekoesterde kinderwens, het niet hebben van een partner....we krijgen dan te maken met veel emoties, gevoelens als verdriet, schuldgevoel, boosheid, somberheid en hulpeloosheid, fases die je moet doorleven, verlies moet je leren te verweven met je leven. Over dit intens onderwerp willen wij samen met Fleur Elbers in gesprek; zij is een ervaren opgeleid rouw begeleider, gevoelig, invoelend, zorgvuldig en schept veiligheid zodat wij met haar kunnen delen als wij dat willen, of te horen dat wat je voelt niet gek is, en dat je niet alleen hierin staat. Tevens leeft zij ook met God.

Komt u ook? U bent van harte welkom!

DINSDAG 29 OKTOBER

10.00 tot 10.30 inloop met koffie en cake

10.30 tot 12.30 in gesprek met Fleur Elbers

12.30 tot 13.30 na praten met soep en bolletjes.

U kunt zich bij mij opgeven, in de kerk op zondag, of telefonisch, 023 24 69 37, 06 423 36 335. Ook als u een pan soep wilt maken, of als u vervoer wenst.

Met vriendelijke groet, Jeanne-Marie Claus.

Acties Diaconie:

Inzameling voor Voedselbank van het Open Huis

Denkt u nog aan onze actie voor de Voedselbank? De krat staat in de hal. Wilt u alleen houdbare producten inleveren? Ook kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie onder vermelding van het doel waarvoor u geeft. Rekeningnr: NL74INGB0003135668

Colombia

In de afgelopen jaren zijn er tientallen christenen, voornamelijk pastors en leiders, omgebracht. Bid voor de familieleden die achterblijven. Elk jaar krijgen tientallen kinderen en tieners een veilige plek in een opvanghuis van Open Doors omdat het te gevaarlijk is om thuis te blijven wonen. Bid voor de kinderen als ze zich eenzaam voelen omdat ze hun familie missen.

Kopij weekbrief Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar weekbrief@pelgrimkerk.nl.