

Weekbrief



Gereformeerde kerk Haarlem-West – Pelgrimkerk (www.pelgrimkerk.nl)

Week 13 31 maart 2024

Opname kerkdiensten

Onze kerkdiensten worden opgenomen en rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.

Kerkdienst deze week

Zondag 31 maart Pasen 10.00 uur

Voorganger: Ds. S. Zijlstra
Organist: Dirk Out
Overige medewerking: kinderen en leiding
kindernevendienst
Gastvrouw: Wilma Jochem / Gré Woort
Kindernevendienst Rita/Marieke
Crèche Josée
Collecten 1. Diaconie 2. Kerk

Kerkdienst volgende week

Zondag 7 april 10.00 uur

Voorganger: Ds. S. Zijlstra
Organist: Leo Kramer
Gastvrouw: Carla Strijbis
Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst
Crèche en er is geen crèche
Collecten 1. Eredienst 2. Kerk

Voorbeden

Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? Voor aanvang van de dienst kunt u eventuele voorbeden in de consistorie doorgeven aan de predikant of dienstdoende ouderling. Doordeweeks kunt u voorbede-verzoeken doorgeven aan uw sectie-ouderling.

Spreekuur predikant

Iedere woensdagochtend, gelijktijdig met het wekelijkse inloopcafé. Van ± 10.30 – 11.45 uur kunt u mij in de kerk treffen voor vragen en gesprek. Daarnaast ben ik thuis telefonisch (bij voorkeur op doordeweekse dagen van 09.00-10.00 uur, nr. 5473635) en per email bereikbaar: siccozijlstra@pelgrimkerk.nl
Ds. Sicco Zijlstra

Stiltemeditatie

Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen? Iedere werkdag biedt Stads klooster Haarlem op verschillende locaties in de stad een moment om een half uur stil te zijn, ook iedere dinsdagmorgen in de Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom!

Orde van dienst

Zingen voor de dienst:

- 1) Ev. Liedbundel 122 / Hemelhoog 169
- 2) Lied 624 : 1 (v/m – halleluja), 2 (m/v – halleluja) en 3 (a)

Woord van welkom (door ouderling)

De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken

Zingen intochtslied: Lied 632 : 1 en 2 (gemeente staat)

Moment van stilte / Bemoediging en groet

Zingen: Lied 632 : 3 (hierna gaat gemeente zitten)

Gebed

We kijken en luisteren naar: 'Vertel het aan de mensen...' (Hemelhoog 691) (YouTube-nummer)

(hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)

Schriftlezing: Johannes 12:23-26, 15:12-17 en 17:1-3 (NBV21)

Zingen: Lied 625

Overdenking: "Pasen: een nieuwe lente licht ons toe!"

Zingen: Lied 630 : 1, 3 en 4

(tijdens het naspel komen de kinderen terug in de kerkzaal)

We kijken en luisteren naar: 'Een korrel graan...' (Elly en Rikkert) (YouTube-nummer)

Toneelstukje (door kinderen en leiding KND)

Zingen: 'Dank U wel voor de sterren en de maan...' (Hemelhoog 551) (YouTube-nummer)

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Collecte: 1) Diaconie 2) Kerk [→ bij de uitgang of via Givt-app]

Zingen: Lied 634 (hierbij staat gemeente)

Zegen, waarna zingen slotlied: Lied 425

Rekeningnummers Pelgrimkerk

IBAN- nummers: Kerk: NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v. penningmeester Geref. Kerk Haarlem-West

Diaconie: NL74 INGB 0003 1356 68

Zending: NL76 INGB 0005 9450 43

Evangelisatie: NL57 INGB 0000 2532 31

Ziekenzorg: NL18 INGB 0002 3047 07

Onder uw aandacht

Pasen 2024 De Heer is waarlijk opgestaan

Voor deze rubriek kunt u telefonisch contact met mij opnemen (nr. 023-7510309) of u kunt een mailtje zenden naar weekbrief@pelgrimkerk.nl

De jarigen van de komende week:

Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd, een heel fijne dag, en Gods zegen in het nieuwe levensjaar toegewenst.

De zieken

Allen hartelijk gegroet van ons allen, Tiny de Vos

N.B. Op woensdag 3 april is er geen inloopcafé in verband met de inzameling voor de Kledingbeurs.

Pasen met de kinderen.

Eerste Paasdag hebben we iets heel leuks bedacht om samen met de kinderen te doen. Ze mogen figurant zijn in ons toneelstukje. Dus kinderen van 4 tot 13 jaar zijn van harte welkom! We hebben er zin in!

Groeten van de kindernevendienstleiding.

Gemeentebijeenkomst op zondag 7 april a.s.

Op zo. 7 april zal, na afloop van de kerkdienst, het gezamenlijke koffiedrinken niet langer dan een half uur duren. Vervolgens komen we weer bijeen in de kerkzaal, om nader geïnformeerd te worden over de stand van zaken m.b.t. de plannen voor nieuwbouw van een ontmoetingscentrum voor gemeenteleden en wijkbewoners en het opzetten en huisvesten van een christelijke leefgemeenschap die het ontmoetingscentrum zal faciliteren. Onze externe adviseurs zullen een presentatie verzorgen, waarna we vervolgens in kleine groepen hierover in gesprek gaan. Voor broodjes/lunch wordt gezorgd!

Alle belangstellenden van harte welkom; fijn als u erbij kunt zijn!

Mailadres pastoraat@pelgrimkerk.nl

Via dit mailadres kunt u zaken, die van belang zijn voor het pastorale bezoekwerk doorgeven. Zoals bv lief en leed, verzoek om een bezoek of iets wat volgens u aandacht nodig heeft. Het pastorale kernteam pakt dit dan op.

Acties Diaconie:

Inzameling voor Voedselbank van het Open Huis

Denkt u nog aan onze actie voor de Voedselbank? De krat staat in de hal. Ook kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie onder vermelding van het doel waarvoor u geeft. Rekeningnummer: NL74INGB0003135668

Paasactie Diaconie: Goed boeren in Oeganda

Tot en met Pasen zijn de collectes van de diaconie bestemd voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het niet gemakkelijk om genoeg voedsel te verbouwen. Het is er droog en door de klimaatverandering is regenval steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? Met steun van Kerk in Actie leert de Anglicaanse Kerk van Oeganda boeren en boerinnen droogtebestendige zaden te gebruiken en hun oogst beter te bewaren. Ze leren beter

samenwerken, samen sparen en hun oogst samen verkopen. Boeren zetten alles op alles om bodemerrosie tegen te gaan: ze planten bomen en leren houtbesparende ovens te bouwen. Dit alles steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Met uw gift steunt u de boerengezinnen in Oeganda om genoeg voedsel te verbouwen. Van harte aanbevolen. U kunt uw gift geven tijdens de collecte of door een bijdrage over te maken te op de rekening van de diaconie NL74INGB0003135668 onder vermelding actie Oeganda. Hartelijk dank voor uw gift. Nog meer informatie is te vinden op kerkinactie.nl/boerinoeganda Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

De crèche.

Ik heb weer een nieuwe lijst voor de crèche gemaakt. Wat fijn dat we om de week de allerkleinsten van onze gemeente mogen verwelkomen. Schrijf je naam achter de datum wanneer jij wilt komen oppassen. "Kerk zijn doen we samen!" Bedankt, groeten van Rita Honders

In vertrouwen

De eerstvolgende bijeenkomst van gespreksgroep 'In vertrouwen' zal, i.v.m. de voorbereidingen van de Kleding- en Boekenbeurs die dan al volop gaande zijn, niet plaatsvinden op do. 4 april a.s. We schuiven twee weken door. De volgende bijeenkomst zal dus zijn op do. 18 april a.s., op de bekende tijd en plaats. Ds. Sicco Zijlstra

Bijbelkring

Er is Bijbelkring op donderdag 4 april, deze avond beginnen we om 19.30 uur. Door de kledingbeurs ontmoeten we elkaar in de Upperground van de Pelgrimkerk. Onze gast vanavond is Ds. A. van Zetten. Hij komt iets vertellen en vragen beantwoorden over zijn boekje "Mijn beeld van God". We zijn al een poosje bezig met het lezen en bespreken van diverse hoofdstukken. Misschien roept dit bij jou ook wel vragen op, of ben je gewoon nieuwsgierig. Natuurlijk mag je altijd aansluiten, iedere belangstellende is welkom. Info via Beata Hartendorf: 06-22095472

Inloopcafé

Elke woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur bent u voor een kop koffie welkom in de Ida Felderhofzaal. De diaconie biedt u een luisterend oor en gratis koffie. Op 3 april is er i.v.m. de kledingbeurs **geen** inloopcafé!

Reminder kleding/boekenbeurs

De kleding/boekenbeurs is op vrijdagavond 5 april van 19.00 t/m 21.30 uur en zaterdag 6 april van 10.00 t/m 13.00 uur. De aan te leveren schone kleding, schoenen, tassen, boeken, puzzels en cd's, kunt u inleveren op: woensdag 3 april en donderdag 4 april van 10.00 t/m 15.00 uur en van 19.00 t/m 20.00 uur en vrijdag 5 april van 10.00 t/m 12.00 uur. De gebakken taarten en cakes kunt u inleveren vrijdag t/m 13.00 uur en vanaf 18.30 uur. Voor de dagen dat er spullen ingeleverd worden, hebben wij handjes nodig om alles uit zoeken. U komt toch ook gezellig langs op vrijdagavond of zaterdag?

Hartelijke groeten, de meiden van de beurscommissie.

Bollentocht

Wie gaat er mee? Op woensdag 10 April drinken we om 10.30 een kop koffie of thee met iets lekkers bij het inloop café; rond 11.00 uur rijden we met de auto richting bollenvelden. Dick heeft een mooie route. Wij verwachten rond 12.30 uur weer terug te zijn bij de kerk, waarna we huiswaarts gaan. Op het prikbord hangt een lijst waar u zich kunt inschrijven en aangeven of u opgehaald wilt worden. HEEL BELANGRIJK.....wij zijn op zoek naar CHAUFFEURS!! Ook dit graag op de lijst aangeven. Er zijn in principe geen kosten aan verbonden, al kan de chauffeur wel een kleine bijdrage voor de benzine gebruiken!!

Heeft u vragen? Stel ze aan Jeanne-Marie Claus: 023 5 24 69 37 of 06 423 36 335, of op zondag in de kerk.

Haarlems Bach Ensemble

Op zaterdag 13 april om 17:00 uur geeft dit ensemble weer een concert. We voeren dan de volgende werken uit: : J.S.Bach: BWV 235 Mis in G-mineur

J.S.Bach: BWV 22 Jesus nahm zu sich die Zwölfe

D. Buxtehude: BWV 62 Jesu meines Lebens Leben

De locatie is onze gebruikelijke locatie, de Doopsgezinde kerk aan de Frankestraat in Haarlem.

Reserveren is niet nodig, de kerk is geopend vanaf 16.30 uur. Kosten: Vrijwillige bijdrage.

Marokko

"Gelukkig zijn jullie wanneer ze jullie omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten" (Mattheus 5 : 22). Het echtpaar Ikram en Abbas ervaart dagelijks hoe waar deze woorden zijn: hun omgeving zet hen onder druk, maar ze vinden kracht in Gods Woord. Onlangs werd Abbas in elkaar geslagen. Het gezin werd opgevangen door een lokale kerk, die hen onderdak en pastorale hulp bood. Bid om wijsheid en volharding in geloof voor het gezin van Abbas en Ikram, en dat ze de kracht mogen ontvangen van onze opgestane Heiland.

Kopij weekbrief Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar weekbrief@pelgrimkerk.nl.

Week 12 24 maart 2024