

Weekbrief



Gereformeerde kerk Haarlem-West – Pelgrimkerk (www.pelgrimkerk.nl)

Week 01 7 januari 2024

Opname kerkdiensten

Onze kerkdiensten worden opgenomen en rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.

Kerkdienst deze week

Zondag 7 januari 10.00 uur H.A.

Voorganger: Ds. S. Zijlstra
Organist: Margreet de Vries
Gastvrouw: Carla Levens
Kindernevendienst: Evelyn Cok
Crèche: Mirjam van Zwet
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk

Kerkdienst volgende week

Zondag 14 januari 10.00 uur

Voorganger: Ds. K.J. Bijleveld
Organist: Margreet de Vries
Gastvrouw: Greet Klassen
Kindernevendienst: Er is geen kindernevendienst
Crèche: en er is geen crèche
Collecten: 1. Missionair werk. 2. Kerk

Voorbeden

Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? Voor aanvang van de dienst kunt u eventuele voorbeden in de consistorie doorgeven aan de predikant of dienstdoende ouderling. Doordeweeks kunt u voorbedeverzoeken doorgeven aan uw sectie-ouderling.

Spreekuur predikant

Iedere woensdagochtend, gelijktijdig met het wekelijkse inloopcafé. Van ± 10.30 – 11.45 uur kunt u mij in de kerk treffen voor vragen en gesprek. Daarnaast ben ik thuis telefonisch (bij voorkeur op doordeweekse dagen van 09.00-10.00 uur, nr. 5473635) en per email bereikbaar: siccozijlstra@pelgrimkerk.nl
Ds. Sicco Zijlstra

Rekeningnummers kerk

IBAN- nummers: Kerk: NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v. penningmeester Geref. Kerk Haarlem-West
Diaconie: NL74 INGB 0003 1356 68
Zending: NL76 INGB 0005 9450 43
Evangelisatie: NL57 INGB 0000 2532 31
Ziekenzorg: NL18 INGB 0002 3047 07

Inloopcafé

Elke woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur bent u voor een kop koffie welkom in de Ida Felderhofzaal. De diaconie biedt u een luisterend oor en gratis koffie

Orde van dienst 7 januari

Zingen voor de dienst: Lied 513

Welkom

Zingen intochtslied: Ps. 63 : 1 en 2 (*gemeente staat*)

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Zingen: Ps. 63 : 3 (*hierna gaat gemeente zitten*)

Gebed

We kijken en luisteren naar kinderlied: 'De Bijbel is een boek met bijzondere verhalen...'

(*hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst*)

Schriftlezing: Marcus 1:1-11 (NBV21)

Zingen: Lied 524

Verkondiging: "Een nieuw begin"

Zingen: Lied 528 : 1, 3, 4 en 5

(*hierna komen de kinderen terug in de kerkzaal*)

Inleiding viering Heilig Avondmaal

Zingen: Ev. Liedbundel 289/Hemelhoog 523

Delen van brood en wijn

Zingen: Lied 575 : 1 en 6 (= dankzegging)

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Collecte: 1) Diaconie, 2) Kerk

Zingen slotlied: Ev. Liedbundel 362/Hemelhoog 632 :

1, 2 en 4 (*hierbij staat gemeente*)

Zegen

Stiltemeditatie

Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen? Iedere werkdag biedt Stadsklooster Haarlem op verschillende locaties in de stad een moment om een half uur stil te zijn, ook iedere dinsdagmorgen in de Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom!

Mailadres pastoraat@pelgrimkerk.nl

Via dit mailadres kunt u zaken, die van belang zijn voor het pastorale bezoekwerk doorgeven. Zoals bv lief en leed, verzoek om een bezoek of iets wat volgens u aandacht nodig heeft. Het pastorale kernteam pakt dit dan op.

Onder uw aandacht

Voor deze rubriek kunt u telefonisch contact met mij opnemen (nr. 023-7510309) of u kunt een mailtje zenden naar weekbrief@pelgrimkerk.nl
Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd, een fijne dag, en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

De zieken

Ook hen mogen wij niet vergeten, wij wensen hen heel veel sterkte toe bij hun ziekte, wij hopen op beterschap met bijstand van God en door gebed. Allen een hartelijke beterschapsgroet van Tiny de Vos.

Langs deze weg wil ik graag al mijn Pelgrimvrienden en – vriendinnen een heel gezond en zegenrijk 2024 toewensen.

Hartelijke groeten, Tiny de Vos

Bedankt (1)

Wij willen jullie bedanken voor de mooie bloemen die wij hebben gekregen vanuit de Pelgrimkerk. Ook de belangstelling en kaarten doen ons goed. Dat was fijn toen Luc in het RKZ was en in Zuiderhout na zijn val. Nu is Luc weer thuis om verder te herstellen. Hartelijke groet van Luc Jonkman en Coby Vreman uit IJmuiden

Bedankt (2)

Lieve mensen,
Dank voor de mooie bloemen, wat een mooie oudejaarsgroet. Dat deed ons goed na dit heftige jaar. Inmiddels kom ik weer aardig op adem en gaan we het nieuwe jaar in vol goede moed. Ook namens Jeannette voor u allen de beste wensen en veel heil en zegen in 2024.
Met een hartelijke groet, Marcel en Jeannette Gaalman.

In vertrouwen

De eerste bijeenkomst van gespreksgroep 'In vertrouwen' zal zijn op do. 11 jan., van 14.00-16.00 u. in de Ida Felderhofzaal. Gespreksonderwerp is ditmaal: goede voornemens, mede n.a.v. Jeremia 29:1-14.
Ds. Sicco Zijlstra.

Bijbelkring

Donderdag 11 januari komen we om 20.00 uur bijeen. Het komend jaar brengt ook hoop op het Licht dat ons kracht geeft. Dat komt naar voren in hoofdstuk 4 waarin we praten over Gods eigenschappen. Om in verbinding te blijven met God en met onze medemens zijn er bijzondere woorden om bij te stil te staan. Zoals lankmoedigheid, barmhartigheid en genade, geen alledaagse woorden. Info bij Beata Hartendorf 06-22095472

Acties Diaconie:

Inzameling voor Voedselbank van het Open Huis

Denkt u nog aan onze actie voor de Voedselbank? De krat staat in de hal. Ook kunt u een gift overmaken.

Noodhulp voor Oekraïne, Israël en de aardbeving in Afghanistan

In deze gebieden is de nood erg groot. In het nieuws hoor je weinig over de aardbeving in Afghanistan en door de oorlog in Israël zakt de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond, de diaconie wil aan deze mensen graag

hulp bieden in de vorm van een gift vanuit onze gemeente. U kunt geld overmaken op de rekening van de diaconie onder vermelding van het doel waarvoor u geeft. Rekeningnummer: NL74INGB0003135668

Elisabethbode en Adventskalender

De Elisabethbode ligt op de tafel in de hal. Wie hier interesse in heeft, mag deze uitgave gratis meenemen.

Hoe 'groen' is de Pelgrimkerk? Meedenkers gevraagd!

Op de kerkenraadsvergadering in januari zullen we spreken over de vraag hoe 'groen' onze kerk is. Wat hebben geloof en duurzaamheid met elkaar te maken? Hoe gaan we om met de schepping? Kunnen we nog verdere (praktische) stappen zetten op het gebied van duurzaamheid in en rondom de kerk? Belangrijke vragen om met elkaar over te praten. Als u over dit onderwerp ideeën of suggesties heeft, dan horen we dat graag. Misschien kunnen we wel een groepje vormen met gemeentelieden die hierover mee willen denken en praten? De komende weken zal ik de reacties verzamelen. Bel of mail mij dan, of schiet me even aan in de kerk. Fijn als u meedenkt!

Namens de kerkenraad, Esther Jochem

Bhutan

In Bhutan is het boeddhisme de staatsreligie. Voor het christelijk geloof is geen ruimte; zeker gelovigen met een boeddhistisch verleden hebben het zwaar. Bid voor het kleine aantal christenen (19.000) in dit bergstaatje. Dank God voor de moed van christenen in Bhutan. Het is illegaal om samen te komen, maar ondanks het gevaar en de moeilijkheden ontmoeten ze elkaar om God te prijzen en te danken.

Kopij weekbrief Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar weekbrief@pelgrimkerk.nl.

Week 01 7 januari 2024