



Nieuwsbrief maart/april 2024

Jambo allemaal!

Eindelijk even tijd om te schrijven; vanaf begin januari hebben we non-stop gasten, heel gezellig allemaal hoor maar ik kom wel minder toe aan bijvoorbeeld een nieuwsbrief dus!

Persoonlijk

We hebben verschillende gasten uit NL gehad, een jong stel die ik uit de gemeente Immanuel ken (mijn kids waren dol op ze!), twee dames die ik alleen via via kende (maar was erg gezellig en goed). Harrie, mijn contactpersoon uit de evangeliegemeente in Hillegom. Carin, die ik ook alleen via via kende (harstikke leuk)! Daarna mijn ouders, fijn dat dat nog op hun leeftijd kon en we hebben een goede tijd met elkaar gehad. Volgende week komt Ageeth (Ahadi noemen we haar hier), een goede vriendin die hier ook een aantal jaren heeft gewoond. Tussendoor zijn ook Robin en Margaret aangekomen met een team uit Nieuw Zeeland en krijg ik volgende week een stagiaire uit Nederland! Nu begint, naast de gewone werkzaamheden, de planning voor Nederland; dit is altijd een aardige puzzel! Malaki zit op een highschool en komt later, en we moeten qua logistiek nog aardig wat regelen! Daarnaast wat preken en presentaties voorbereiden.

Prison (Jeugdgevangenis)



Eén van de highlights in de jeugdgevangenis was met twee dames, gasten uit Nederland, waarvan één van Surinaamse afkomst. De jongens begrepen maar niet dat

zij geen Swahili sprak, en hoe kan het dan dat ze zo goed Nederlands sprak, 😊 echt geweldig. Eén van hen deelde een heel mooi getuigenis en we mochten met de jongens bidden en een aantal waren in tranen! De andere dame had geld voor een speaker gegeven omdat die van ons het niet goed meer deed (deze gebruiken we altijd in prison), geweldig! We hebben een goede tijd gehad samen!

Ik was uitgenodigd op het hoofdkantoor van prisons, door de officier die de 'religieuze belangen van prisons in Kenya' overziet. Hij wilde graag meer horen over wat we doen. Het was een goede en lange meeting 😊 en hij wil me een toegangsverklaring geven waarmee ik in alle gevangenissen in het land kan binnenlopen, mooi he!?

Kibera (krottenwijk)

Meestal nemen we gasten ook mee Kibera in, om te zien en te ervaren hoe het is in de krottenwijken. Dan nemen we een mand met eten mee en gaan we bij mensen op bezoek. Vaak zijn deze bezoeken aangrijpend en soms is het het eerste contact voor een langere relatie. Deze bediening heet TAF (Touch A Family). Onze sociaal werker zoekt mensen uit die het moeilijk hebben.

Dit jaar kreeg ik ook een appje van een vriendin van me die ik nog van de opleiding voor sociaal werk kende. Zij is van Marrokaanse afkomst en vertelde me dat ze geld wil



geven omdat het Ramadantijd is, met het verzoek dat het naar moslimfamilies zou gaan... Nou daar wisten we wel raad mee, wij komen in Vrede! Hierdoor hebben we verschillende moslimfamilies kunnen bezoeken, contact kunnen leggen en kunnen bidden of bemoedigen! Zoals de mama die al haar kinderen is verloren en zij ervan verdacht wordt iets gedaan te hebben waardoor ze vervloekt is. Of de man wiens vrouw overleed en die 5 jonge kinderen heeft.

Kibera openlucht project

De jongens in ons project vinden het altijd erg leuk als er gasten zijn; soms komen de gasten met een nieuwe bal, iets lekkers te eten of te drinken, of met een bemoediging! Er zijn weer nieuwe boys bijgekomen en hopelijk is er eind april weer een nieuwe intake voor de boerderij!

Boerderij

Een aantal van de gasten zijn ook op de boerderij wezen slapen; altijd leuk voor de jongens! Nieuwe gezichten, getuigenissen, lesje voor de jongens die wat meer aandacht nodig hebben, etc. De nieuwe 'manager' die de lokale kerk aan ons had uitgeleend voor 6 maanden, blijkt een geweldige man maar geen manager te zijn; we zijn deze maand in gesprek met de kerk over of ze ook iemand anders hebben, dat zou heel fijn zijn!

We hebben een 'graduation' gehad, 7 jongens zijn geslaagd. Omdat we het pas vieren wanneer we een goed aantal hebben waren er een paar bij die al een baan hebben en hiervoor terug kwamen; dit werkt heel goed want dan kunnen ze meteen de andere jongens bemoedigen!

Naar Nederland

Ons bezoek aan Nederland komt al dichterbij! Het worden nog 2 drukke maanden met boerderij, voorbereidingen, meer gasten in april en mei maar we zien er naar uit!

Voor we komen zal ik nog een korte 'newsflash' sturen met daarin wat specifieke data, we hopen **vanaf ongeveer 8 juni** een aantal weken in Nederland te zijn!

Hartelijke groet en veel zegen voor jullie,

Jolanda

Colofon:

Het e-mailadres van Baraka is: info@stichtingbaraka.com

Het e-mailadres van Jolanda is: jolanda@baraka4africa.org

Website van Baraka is: www.stichtingbaraka.nl

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen?

stuur een e-mail naar: margreetmarcel@hetnet.nl

Het banknummer van Baraka: ***NL93 RABO 0105 4602 73***

De Stichting Baraka ondersteunt de activiteiten van Jolanda in Kenia.

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting (Anbi-stichting)

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nr 3421 7149

Jolanda Odiyo woont nu al meer dan 20 jaar in Kenia om de straatjongeren te helpen aan een betere toekomst. Zij doet dit samen met het lokale team van Afri-Lift, met name door middel van de boerderij waar jongens van de straat en uit de jeugdgevangenis een tweejarige opleiding krijgen tot landbouwmedewerker, waarna ze altijd een baan kunnen krijgen bij lokale boeren.

