



Nr. 8 - oktober 2024

Kwartiermakers voor de leefgemeenschap: Christiaan en Kirsten Verkerk

Een bijzondere nieuwsbrief deze keer over een mooie stap die we zetten in het proces van nieuwbouw en de invulling daarvan. Het gaat om het aantrekken van Christiaan en Kirsten Verkerk als 'kwartiermakers' voor de nieuw te starten christelijke leefgemeenschap. Christiaan wordt daarbij vanaf 1 november a.s. voor 3 dagen per week verbonden aan de Pelgrimkerk.

Misschien denkt u: is het niet een beetje vroeg om nu al met de leefgemeenschap aan de slag te gaan, er is toch nog helemaal geen gebouw? Het antwoord is: nee, het is niet te vroeg, het is juist hoog tijd...

Zoals al vaker is toegelicht, is het opzetten van een christelijke leefgemeenschap, die gehuisvest zal zijn op de verdiepingen van de nieuwbouw, een cruciaal onderdeel van de bouwplannen. De leefgemeenschap gaat het Ontmoetingscentrum op de begane grond in praktische zin faciliteren en zal hopelijk ook nieuwe impulsen geven aan onze kerkelijke gemeente. Hoewel de gemeentelijke molens langzaam malen, komt het moment waarop we een vergunning voor de nieuwbouw kunnen gaan aanvragen wel dichterbij. In deze fase van het hele proces is het dringend nodig om te starten met het daadwerkelijk opbouwen van de leefgemeenschap. De nieuwbouw en de opbouw van de leefgemeenschap hangen nauw samen en moeten hand in hand gaan. Zonder gebouw geen leefgemeenschap, maar zonder leefgemeenschap ook geen gebouw. Hiervoor is veel inzet nodig, meer dan de huidige leden van de bouwcommissie en het pioniersteam in hun 'vrije tijd' kunnen leveren. Om hierdoor geen verdere vertraging op te lopen, hebben we dus meer 'mankracht' nodig.

Als bouwcommissie en pioniersteam zijn we afgelopen zomer in contact gekomen met Christiaan en Kirsten Verkerk, een jong echtpaar van rond de dertig jaar oud uit Amsterdam. We hebben elkaar door het voeren van meerdere uitvoerige gesprekken beter leren kennen. Zij zijn heel gemotiveerd en naar onze indruk ook heel geschikt om de taak van 'kwartiermakers' t.b.v. de nieuwe leefgemeenschap te vervullen. Ze beschikken over relevante opleiding en ervaring, o.a. enkele jaren stafwerk t.b.v. de Navigators Studentenverenigingen. Christiaan combineert op dit moment een studie Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België) met een parttime baan in de horeca, terwijl Kirsten werkzaam is als beleidsambtenaar bij de gemeente Teylingen en die baan ook wil voortzetten. Christiaan en Kirsten willen zich beiden graag als 'kwartiermakers' van onze leefgemeenschap inzetten voor de



Pelgrimkerk, waarbij Christiaan voor 3 dagen per week als 'pionier' aan onze kerk verbonden zal worden. Daarbij zal hij zich in de eerste plaats richten op de opbouw van de leefgemeenschap, en daarnaast de bouwcommissie en het pioniersteam ondersteunen in alle voorkomende werkzaamheden.

De kerkenraad heeft hiermee in de laatste vergadering in september van harte en unaniem ingestemd! We vinden het van beide kanten bijzonder dat we op elkaars pad zijn gekomen, en wij en zij ervaren dat als een zegen.

Christiaan treedt per 1 november a.s. voor 1 jaar voor 3 dagen per week in dienst van de zogenoemde mobiliteitspool bij de landelijke PKN en wordt dan aan de Pelgrimkerk uitgeleend. De kosten hiervoor komen ten laste van het bouwbudget (en de subsidie die we hiervoor van de gemeente Haarlem toegezegd hebben gekregen), net als de kosten van onze andere adviseurs.

Tijdens de kerkdienst op zondag 3 nov. a.s. zullen Kirsten en Christiaan zich voorstellen en dan willen we hen ook een zegen over hun werk meegeven. En na die dienst is er dan natuurlijk alle ruimte om met elkaar kennis te maken. Vooruitlopend daarop lieten zij ons het volgende weten:

"Beste Pelgrimkerk,
Wat een ontzettend groot voorrecht om ons bij jullie te mogen aansluiten vanaf november en samen met jullie de schouders te zetten onder dit prachtige pioniersplan. We zijn dankbaar in de eerste plaats naar God, maar ook naar jullie als gemeente dat wij ons als kwartiermakers/pioniers, samen met jullie, mogen gaan inzetten voor dit inspirerende project. Daar moet een hoop voor gebeuren en tegelijk willen we er ook in de beginfase werk van maken om jullie, als gemeente, te leren kennen. We zien er naar uit om velen van jullie te ontmoeten op 3 november en zien uit naar een periode van samen zoekend onderweg zijn naar daar waar Gods Geest werkt en leidt. We hebben er zin in."

Vragen?

Als u vragen heeft, stel ze dan gerust. Dat kan via het mailadres bouw@pelgrimkerk.nl, bij Ko Millenaar (voorzitter kerkenraad) of bij één van de leden van de bouwcommissie of het pioniersteam.

Hartelijke groet van de leden van de bouwcommissie en het pioniersteam,
Evelyn Cok, Esther Jochem, Gerard Jochem, Stewart Osborne, Aad Vuyk, Maarten Wolleswinkel, Gea Wijma, Josée en Sicco Zijlstra.