



Stel je voor....

Zomaar een doordeweekse dag. Een groep mensen zit aan een lange, gezellig gedekte tafel. Verschillende leeftijden. Er wordt gepraat, er wordt gelachen, er wordt gegeten, er wordt geluisterd, er wordt gedronken. Sommigen komen hier vaker, anderen zijn er voor het eerst. Sommigen komen voor wat aanspraak, anderen willen iets vragen of bespreken, weer anderen komen alleen voor het eten. Er is ruimte voor gezelligheid, er is ruimte voor diepgang. Er zijn geen verplichtingen. Soms ontstaat zomaar ineens een heel persoonlijk gesprek. De vaste kern aan tafel zijn leden van de leefgemeenschap die in dit gebouw woont. Zij zijn vanuit een christelijke levensovertuiging dienstbaar aan ieder die wil aanschuiven. Het is elke keer weer een goed samenzijn.



Een mooie droom, vind u niet? Of dit werkelijkheid wordt als we onze nieuwbouw- en pionierplannen echt kunnen gaan uitvoeren, weten we natuurlijk niet. Maar het zou zo maar kunnen!

Alle leefgemeenschappen zijn verschillend en leggen andere accenten, maar om er een beeld bij te geven: kijk eens op internet naar Leefgemeenschap Zilt (Gorinchem), in dit filmpje stellen zij zich voor: <https://www.youtube.com/watch?v=XOPj5LyoWkA>. Of bezoek de website van de leefgemeenschap die verbonden is aan de Elthetokerk in Amsterdam: <https://www.elthetokerkamsterdam.nl/over-ons/leefgemeenschap>

Het nieuwste ontwerp

Recent zijn er weer enkele wijzigingen aangebracht in het ontwerp van de nieuwbouw, met name op verzoek van de gemeente Haarlem. Hieronder een afbeelding van het meest recente ontwerp.



Drie trajecten komen samen

Binnen de ontwikkeling van onze (nieuw)bouwplannen zijn drie trajecten te onderscheiden:

- (1) Het ontwerpen en bouwen van het nieuwe bijgebouw, zowel aan de buitenkant als van binnen.
- (2) Het duurzaam invullen van de activiteiten/functies die in dit bijgebouw een plaats krijgen, zowel op de begane grond (een ontmoetingscentrum) als op de verdiepingen (een christelijke leefgemeenschap die een wezenlijke rol zal spelen in het ontmoetingscentrum). Daarbij staat voorop ons verlangen waarmee we aan dit project zijn begonnen: het op een moderne manier kerk zijn in en ten dienste van de buurt.
- (3) Het zorgdragen voor een haalbare en deugdelijke financieringsconstructie (met behulp van derde partijen) waarmee zowel de bouw als de exploitatie van de ontmoetingsruimte en verdiepingen voor langere periode is gewaarborgd.

Deze trajecten hangen nauw samen. Een gebouw ontwerpen en bouwen dat niet is afgestemd op de eisen van de gebruikers heeft natuurlijk niet veel zin. En een christelijke leefgemeenschap kan zich alleen tot een sterke en bloeiende gemeenschap ontwikkelen als de huisvesting voor langere tijd financieel is gewaarborgd. En bij de bank of een andere investeerder kun je pas serieus zaken doen als er een compleet plan is. Het is een uitdaging om deze trajecten gelijk op te laten lopen. We zijn inmiddels op alle trajecten al een heel eind gevorderd, maar we zijn er nog niet.

We ervaren dat we 'de wind' mee hebben

Op alle drie de trajecten worden we adequaat en deskundig begeleid door onze adviseurs. Voor het ontwerp van het gebouw en het gemeentelijk (vergunning)traject zijn dat Chris Schaapman (Kerk & Co) en Michael Lubbers (Pax architecten). Ook op fiscaal-juridisch gebied laten we ons adviseren. Voor het zetten van de eerste stappen om te komen tot een groep van belangstellenden die op termijn de leefgemeenschap zouden kunnen vormen, worden we sinds kort bijgestaan en begeleid door Veni Ventus (www.veniventus.nl).

Wat doet Veni Ventus?

We helpen kerk- en kloostereigenaren een nieuwe toekomst te creëren voor hun gebouw.

We helpen leefgemeenschappen die op zoek zijn naar een plek om samen te bidden, werken en wonen.

We begeleiden leefgemeenschappen zodat ze een goede start kunnen maken.

Veni Ventus betekent 'Kom, Wind' of 'Kom, Geest'. In dankbaarheid ervaren we ook die 'Wind' op de weg die we zoekend, biddend en in vertrouwen gaan. Wilt u de voortgang van onze plannen in uw gebed (blijven) meenemen?

Zondag 7 april a.s. gemeentebijeenkomst

De zondag na Pasen zal er na de kerkdienst weer een gemeentebijeenkomst zijn, waarin de stand van zaken zal worden gepresenteerd door onze adviseurs. U kunt dan ook (hernieuwd) kennis met hen maken. Het is de bedoeling om daarna onderling verder te praten. Meer informatie volgt nog, maar noteert u deze datum dus alvast!

Vragen?

Als u vragen heeft, stel ze dan gerust. Dat kan via het mailadres bouw@pelgrimkerk.nl of bij één van de werkgroepleden.

Hartelijke groet van de werkgroep (nieuw)bouwplannen,
Evelyn Cok, Esther Jochem, Gerard Jochem, Stewart Osborne, Maarten Wolleswinkel en Sicco Zijlstra