

WEEKBRIEF



Gereformeerde kerk Haarlem-West – Pelgrimkerk (www.pelgrimkerk.nl)

Week 51, 23 december 2018

Kerkdienst deze week

Zondag 23 december 2018 om 10.00 uur

Voorganger	Dhr. Jan-Martijn Prins, Haarlem
Organist	Aart Jan Huizing
Gastvrouw	Greet Klaassen
Crèche	Chantal
Kindernevendienst	Groep 1 t/m 8
Leiding	Paula, Maryse en Evelyn
Collecten	1. Diaconie, 2. Kerk

Kerkdienst volgende week (vervolg)

Maandag 24 december 2018 om 21.30 uur,

Kerstavond

Voorganger	Ds. Sicco Zijlstra
Organist met koor	Teun Zondag
Gastvrouw	Wilma Jochem
Collecten	1. Missionair werk, 2. Kerk

Dinsdag 25 december, 1^{ste} Kerstdag om 10.00 uur

Voorganger	Ds. Sicco Zijlstra
Organist	Dirk Out
Gastvrouw	Carla Levens
Crèche	Annelies
Kindernevendienst	Groep 1 t/m 8
Collecten	1. Diaconie, 2. Kerk

Spreekuur predikant

Iedere woensdagochtend, gelijktijdig met het wekelijkse inloopcafé. Van ± 10.30 – 11.45 uur kunt u mij in de kerk treffen voor vragen en gesprek. Daarnaast ben ik thuis telefonisch (bij voorkeur op doordeweekse dagen van 09.00-10.00 uur, nr. 5473635) en per email bereikbaar: siccozijlstra@pelgrimkerk.nl

Voorbeden

Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? Voor aanvang van de dienst kunt u eventuele voorbeden in de consistorie doorgeven aan de predikant of dienstdoend ouderling. Doordeweeks kunt u voorbedeverzoeken doorgeven aan uw sectie-ouderling.

Collecte Kerstavond

De missionaire werkgroep gaat de collecte van 24 december (Kerstavond) besteden aan twee Haarlemse organisaties. Haarlem Geeft Licht (www.haarlemgeeftlicht.nl) en Haarlem Mozaïek (www.haarlemmozaiek.nl). Deze twee initiatieven ondersteunen Nieuwe Haarlemmers en wij dragen hen een warm hart toe. Laat dat in de collecte zien!

U begrijpt dat er deze week **geen inloopcafé** is.

Orde van dienst

Zingen voor de dienst: Lied 442

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken 4e Adventskaars

Intochtslied: Lied 494

I Begroeting

1. Woord voor de week
2. Stil gebed
3. Votum en groet
Zingen: Psalm 98: 1

II Verootmoediging

4. Drempelgebed
Zingen: Psalm 98: 2
5. Lezing van de wet
Zingen: Psalm 98: 3 & 4

III Dienst van het Woord

6. Gebed om de heilige Geest.
Zingen: In Bethlehem - Carst Terhorst
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
7. Inleiding op de Bijbellesing [zie preek]
Bijbellesing 2 Samuel 7: 1-17
Zingen: Lied 89: 1, 2, 11 & 17

8. Preek: **“Onze God is een dakloze!”**
Zingen: Opwekking 534

IV Dienst van dank en lofprijzing

9. Gebed met dank, voorbeden
10. Mededelingen en Collecte

V Heenzending

Slotzang Lied 481

11. Zegen (met driemaal gezongen *amen*)

Opname kerkdiensten

Onze kerkdiensten worden opgenomen en rechtstreeks uitgezonden via www.kerkomroep.nl. U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.

Opname van de dienst

Van elke dienst kunt u bij Hans en Hanny Plantinga telefonisch een CD bestellen onder nummer 023-531 85 07.

Collecte 1^e Kerstdag

De collecte van 1ste kerstdag is dit jaar bestemd voor het Fonds Urgente Noden Haarlem. Dit is een eenmalige bijdrage voor inwoners in Haarlem en omstreken die in acute financiële nood zijn. De mensen kunnen geen beroep meer doen op een aanvullende uitkering of enig andere regeling vanuit de Gemeente of het Rijk.

We hopen op een mooi bedrag dat we kunnen donderen aan dit fonds.

Daarnaast heeft de diaconie nog de kerstactie. Meer informatie hierover kunt u lezen in het maandblad of vragen aan een van de leden van de kerstcommissie. De diaconie

Onder uw aandacht

De jarigen van deze week:

24/12 Rob Seppenwoolde,
dhr. J. den Besten, Carlijn Vingerling

25/12 Mw. B.I.J. Hartendorf-Schaap

26/12 Mw. A.J. Stolp

28/12 Mw. A. van Dijk-de Leeuw,
dhr. M.B.M. Gaalman

29/12 Mw. A. van Leeuwen

Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd, een fijne dag en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.

De zieken

Ook met de feestdagen mogen wij onze zieken en alleengaande broeders en zusters niet vergeten, zij zijn u zeer erkentelijk voor uw medeleven.

Bedankje

Graag wil ik jullie, mede namens mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen hartelijk bedanken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze geliefde Henk. De hoeveelheid condoleancekaarten en persoonlijke blijken van medeleven hebben ons heel erg veel steun en troost geschonken. Heel veel dank, ook namens alle familieleden.

Map de Ruiter- Rijlaarsdam

Nog een bedankje

Dank voor de mooie woorden van Carla Strijbis op de vergadering van Ziekenzorg en in de kerk, voor de bloemenbonnen en het prachtige album met herinneringen aangeboden in de dienst van afgelopen zondag.

Dank aan onze dichter/dominee Sicco Zijlstra voor het prachtige lied dat hij op ons gemaakt had en dat door de gemeente zo spontaan werd gezongen.

Dankbaar zijn we dat er toch weer opvolgers gevonden zijn om dit belangrijke werk voort te zetten.

Erna en Frida Plantinga

Tiny de Vos

Van de diaconie

Heeft u het ook in het Haarlems Dagblad gelezen afgelopen woensdag?

De Pelgrimkerk werd genoemd bij de foto van het uitdelen van het kerstpakket bij Stem in de Stad!

De straatjournaal verkopers waren namelijk heel blij met de mutsen! En wij met jullie, dankzij uw bijdrage hebben wij 100 mutsen kunnen geven. 40 stuks door jullie aangeleverd, 60 hebben wij gekocht.

Dit vonden wij een leuk project, daarom hebben wij al besloten om volgend jaar een sjaal te geven! Mocht u zich een beetje vervelen komende tijd....u kunt alvast gaan breien voor de kerstactie van 2019!

Ook bij het Open Huis waren ze super blij met jullie kerstcadeautjes, snoep en koek! De financiële bijdrage voor het kerstdiner voor de buurbewoners is ook overgemaakt!

Nogmaals ontzettend veel dank! Zoveel mensen een beetje geluk kunnen geven geeft ons allen een warm gevoel.

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen toe.

Kerstdiner 2^{de} Kerstdag

Allen die zich voor het kerstdiner op 2^{de} kerstdag hebben ingeschreven worden rond 16.30 verwacht

Open Doors Myanmar

May en Chew, twee vrouwelijke zendingen, bezochten een boeddhistisch dorp om vijf christelijke families te onderwijzen. Dorpelingen werden boos en schopten en sloegen de vrouwen. Zij liepen hierdoor een trauma op.

Ook de pastor en zijn vrouw moesten beloven om nooit meer zendingen op te vangen. Omdat ze dit weigerden worden ook zij nu bedreigd door hun dorpsgenoten.

Bid om volharding en bescherming voor deze christenen.